



Kopij voor de nieuwsbrief? mail naar: vriendenvdeerdsekerk@gmail.com

DE EERSTE NIUWSBRIEF



Dit is de eerste nieuwsbrief die we als stichting uitgeven. Omdat we nog geen betalende leden hebben, wordt deze nieuwsbrief in eerste instantie gedistribueerd aan de belangstellenden die zich eerder bij ons hebben aangemeld. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen meldt u zich dan aan als lid van onze stichting voor een minimale contributie van € 15,00 per jaar. We verzoeken u daarvoor het bijgaande formulier in te vullen en af te geven op ons correspondentie adres of op de kerstmarkt waar we aanwezig zijn op 13 december a.s. in De Brink. Als u meer wenst te geven, dan het minimum bedrag van € 15,00, dan kan dat natuurlijk ook. Naast een lidmaatschap voor € 25,00, € 50,00 en € 100,00 kunt u ook nog een ander bedrag invullen. Let op: Donaties aan onze stichting zijn geen kerkbijdrage en staan los van de Parochie. Wij richten ons alleen op de gebouwen.

DE OPRICHTING,... EN DAARNA

Op 18 november 2015 werd in het bijzijn van kandidaat-notaris mr. Bram van den Boogaart de oprichtingsakte van "Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk" ondertekend. Daarmee was onze stichting een feit. Sindsdien hebben we niet stilgezeten.

Voor onze stichting hebben we een logo ontworpen. Het logo geeft weer dat de Eerdse kerk midden in ons dorp staat, omgeven door groen en overal bovenuit steekt. Met haar karakteristieke silhouet, de slanke toren, de hoge spitsboogramen, de dakkapelletjes en de hoge galmgaten is onze kerk een markant gebouw.



VRIENDEN VAN DE EERDSE KERK

Op 5 november hebben we een aanvraag ingediend voor de zgn. Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). We hopen begin 2016 deze ANBI-status te ontvangen. Voordeel is dat het voor particulieren en bedrijven interessanter wordt aan onze stichting te schenken omdat de giften voor resp. 125% en 150% meetellen als aftrekposten bij de belastingdienst. Hiermee denken we meer middelen in te kunnen zamelen.

WEBSITE

Verder hebben we de domeinnaam "vriendenvandeerdsekerk.nl" vastgelegd. Het plan is om een website op te zetten waarop u informatie en nieuwe ontwikkelingen van onze stichting kunt vinden. Om kosten te besparen zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons daarbij kunnen helpen. Als u iemand in uw omgeving kent laat het ons dan weten.



WAT WIL ONZE STICHTING?

Het doel van onze stichting is: het behouden van het Eerdse kerkgebouw met het daaraan verbonden Patronaat voor de Eerdse dorpsgemeenschap. Om dit doel te bereiken zal de stichting middelen verzamelen door giften, maar ook door het organiseren van passende activiteiten in en om de kerk. De stichting is autonoom, en streeft naar een praktische en goede samenwerking met het bestuur van de Franciscus Parochie en met de beheerscommissie in ons dorp. Verder willen we samen met andere partijen plannen ontwikkelen voor de herbestemming van het kerkgebouw, als de kerk in de (nabije) toekomst (geheel of gedeeltelijk) aan de eredienst zal worden onttrokken. Alle suggesties daarvoor zijn van harte welkom en we roepen u op goede en interessante ideeën met ons te delen.

AGENDA

13 december

Kerstmarkt in De Brink van 10:00 tot 17:00 uur.

3 januari

Nieuwjaars receptie in Den Brink van 11:00 tot 13:00 uur.

STAND VAN ZAKEN

Officieel een stichting geworden.

Logo ontworpen.

Vorbereidingen voor de kerstmarkt in ver gevorderd stadium.

We zijn op zoek naar een (lokale) striptekeenaar voor 'Toontje d'n Torenhoan'.

We zijn op zoek naar een website bouwer.



Kopij voor de nieuwsbrief? mail naar: vriendenvdeerdsekerk@gmail.com

KERSTMARKT

Zoals gemeld staan we op 13 december op de kerstmarkt in De Brink. Hier kunt u kaarsen en witte en rode wijn van ons kopen om onze stichting te ondersteunen. Op de kaarsen en wijnflessen is het logo van onze stichting te zien. Verder brengen we in de tweede week van december folders huis-aan-huis rond om dorpsgenoten te vragen lid te worden van onze stichting.



De 3 ramen zijn gemaakt door de schilder en glazenier Arnoud Paashuis (1912-1974). Geboren in Eindhoven, woonde vanaf zijn derde jaar tot zijn dood in Vught. Leerling van de Bossche kunstschilder P.M. Slager. Hij volgde opleidingen in binnen- en buitenland, en werkte ook langere perioden in het buitenland. Naast schilderwerk (vooral vrouwenportretten en vrouwelijke naakten) maakte hij ook gebrandschilderde ramen. Ook in de kerk van Wijbosch zijn (nog) een aantal door hem vervaardigde ramen aanwezig.



OUD NIEUWS VAN ONZE KERK

In deze rubriek willen we in elke nieuwsbrief een klein stukje van de historie van onze kerk beschrijven. In willekeurige volgorde. Waar mogelijk aangepast aan de tijd van het jaar, of een belangrijke gebeurtenis.

Vanwege de naderende kerst kijken we deze keer naar een van de gebrandschilderde ramen in onze kerk.

In onze doopkapel is namelijk een gebrandschilderd raam met daarop hét typische kersttafereel: Maria, Jozef en het kindje Jezus. Op de achtergrond de os en de ezel. En boven in de afbeelding 2 engelen en de ster. In de driepas helemaal boven in het raam staat een afbeelding van een man met een zwaard of een groot mes, met links van hem een knielend persoon (Isaac) en rechts een engel. Ik denk dat hier het offer van Abraham is afgebeeld. Met Abraham begint de geschiedenis van het Joodse volk als geloofsgemeenschap. Met de geboorte van Christus begint de geschiedenis van het Christendom. Het raam is tussen 1950 en 1960 geplaatst, tegelijk met 2 ramen aan de andere kant van het priesterkoor. Toen werden de 2 sacristieën die rechts en links van het priesterkoor lagen uitgebroken. Links kwam een doorgang naar de nieuwe sacristie, rechts kwam een ruimte voor de verwarmingsketel en een doopkapel. In de doopkapel kwam dit raam met kerstvoorstelling.



VOLGENDE NIEUWSBRIEF

De volgende nieuwsbrief willen we u per e-mail sturen. Degenen die geen e-mail hebben krijgen een papieren versie in de brievenbus. We houden u op de hoogte!

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR



Correspondentieadres:
Stichting Vrienden van de Eerdse kerk
Bernard van Damstraat 29, 5466 PV Eerde
Tel. 0413-352040
e-mail: vriendenvdeerdsekerk@gmail.com
IBAN: NL21 RABO 0306 4721 47

Bestuur:
Voorzitter: Eric Krol
Secretaris: Geert van der Hofstad
Penningmeester: Anton van Hooff
Lid: Bernard Moberg
Lid: Mark Verhagen