

VRIENDEN VAN DE EERDSE KERK

NIEUWSBRIEF MEI 2017



Kopij voor de nieuwsbrief? mail naar: info@vriendenvandeerdsekerk.nl

HERBESTEMMING

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de gesprekken over de eventuele herbestemming van onze Eerdse kerk. Toen was al duidelijk dat dit geen korte termijn kwestie was, maar een vooruitblik naar de toekomstmogelijkheden van het gebouw. De verwachting is en blijft dat op lange termijn het gebruik als kerk niet de enige bestemming kan blijven. Daarom wilden we, daarin gesteund door het Parochiebestuur van de Franciscusparochie, een herbestemmingsonderzoek uit laten voeren. Zo'n onderzoek is weliswaar kostbaar, maar er is een aanzienlijke subsidie mogelijk. We hebben 2 offertes opgevraagd voor een dergelijk onderzoek.

We waren dan ook verbaasd toen het Parochiebestuur aangaf dat zij de noodzaak van het onderzoek niet inzien, en er op dit moment geen geld aan uit willen geven. Reden daarvoor: de benoeming van een nieuwe Bisschop, Mgr. De Korte. Hij staat een ander beleid voor dat zijn voorganger. De nieuwe Bisschop heeft gezegd dat hij geen kerken gaat sluiten, en dat dit alleen gebeurt als een Parochie daar zelf om vraagt. Het Parochiebestuur vindt dat er daarom nu geen reden is om onderzoek naar herbestemming te gaan doen. Op zich zijn we blij met deze ontwikkeling, maar we vinden het ook een gemiste kans om inzicht te krijgen in de herbestemmingsmogelijkheden van ons kerkgebouw. Want op de langere termijn zal daar toch naar gekeken moeten worden. Echter, zonder de medewerking van het Parochiebestuur heeft een onderzoek weinig zin. Met de uitkomsten kunnen we dan niet aan de slag, en na een aantal jaren is het onderzoek verouderd, en kun je opnieuw beginnen. Wordt vervolgd....

ONZE NIEUWE WEBSITE

We hebben het al eerder gemeld in De Eerdse Krant: De Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk is nu ook aanwezig op het World Wide Web. Onze website is sinds begin december 2016 "in de lucht". We zijn te vinden op www.vriendenvandeerdsekerk.nl. U vindt er allerlei informatie over onze kerk, onze stichting en onze activiteiten. Ook staan er een aantal links naar andere interessante websites op, die over onze kerk en stichting publiceerd. U kunt er ook de oude nieuwsbrieven nog lezen, en publicaties in De Eerdse Krant over onze activiteiten. Zeker de moeite waard om regelmatig te bekijken. We zullen de website steeds actueel houden met onze nieuwste informatie.

TIP: Zet onze website bij uw favorieten of bladwijzers, zodat u ons altijd gemakkelijk kunt vinden.

OUD NIEUWS VAN ONZE KERK

In de doopkapel staat twee kleine beeldjes. Ze zijn beiden gemaakt door de bekende beeldhouwer Petrus Verhoeven uit Uden. Een aantal van zijn beelden staan in het Museum voor Religieuze kunst in Uden. Verhoeven woonde en werkte in Uden, in de vrije heerlijkheid "Land van Ravenstein", dat geen deel uitmaakte van Staats-Brabant. Het gebied was dus vrij van Protestantse invloeden, maar lag daardoor ook geïsoleerd. Het was er arm, en er was weinig geld voor echte kunstnijverheid. Ondanks die moeilijke omstandigheden wist Petrus Verhoeven toch een indrukwekkend oeuvre van religieuze kunst te realiseren, dat als bijzonder waardevol gezien wordt. Het linkse beeld stelt de moeder Maria voor, met het kind Jezus op de linkerarm, en in de rechterhand een scepter. Het beeld is omstreeks 1783 gesneden van Lindehout, en 72cm. hoog. Het beeld is in

AGENDA

Zondag 23 juli
d'Eerd Presenteert.

Zondag 10 september
Open Monumentendag
(onder voorbehoud)

In december
Kerstmarkt in De Brink
(onder voorbehoud)

STAND VAN ZAKEN

We hebben besprekingen gevoerd met de gebouwencommissie van het Parochiebestuur, en gaan, in nauw overleg met hen, onderzoek naar gedeeltelijke herbestemming van onze kerk opstarten. vriendenvandeerdsekerk.nl is online. Er wordt nog aan gewerkt

Op 16 mei 2016 heeft onze Stichting de status Culturele ANBI ontvangen, met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum.



Kopij voor de nieuwsbrief? mail naar: info@vriendenvandeerdsekerk.nl

1965 voorzien van een nieuwe polychromie (kleurige beschildering) door Ton Bies uit Eindhoven.

Het rechtse beeld stelt de H. Lucia voor. Het is op het voetstuk gesigeneerd en gedateerd PVHB 17 16/11 83 (Petrus Verhoeven Beeldhouwer 16 november 1783). Het beeld was oorspronkelijk gepolychromeerd, maar ooit is de polychromie verwijderd, waarschijnlijk omdat deze in slechte staat was geraakt. Lucia heeft in haar linker hand een palmtak, en een zwaard door haar hals. Zowel de palmtak als het zwaard, en de beide handen zijn niet oorspronkelijk maar ooit vernieuwd. De naam Lucia is afgeleid van het Latijnse "lux", dat licht betekent. Ze is o.a. beschermheilige van de blinden en slechtzienden. De palmtak verwijst naar haar marteldood, evenals het zwaard.

HET OUD NIEUWS VAN ONZE VORIGE NIEUWSBRIEF

In onze vorige nieuwsbrief vroegen we "hoeveel afbeeldingen van Maria, moeder van Jezus, zijn in onze kerk te vinden". Daar was een leuke prijs mee te winnen. Maar helaas, we hebben geen enkele reactie gekregen. Niemand die het wist. Daarom zijn we zelf gaan tellen. Dat was toch nog een hele klus, want het zijn er veel. Hieronder een opsomming.

Op het Hoogaltaar	8 keer
In het priesterkoor	1 keer (1 beeld)
Op de glas - in lood ramen in het priesterkoor	2 keer
Boven de doorgang naar de sacristie	1 keer
In de doopkapel	2 keer (1 beeld, 1 raam)
In de doorgang naar de sacristie	2 keer (1 beeld, 1 raam)
In de Mariakapel, achter in de kerk	1 keer
Op de kruiswegstaties	4 keer
Totaal dus	21 afbeeldingen

U mag ze natuurlijk natellen, maar voor de prijs komt u niet meer in aanmerking.



D'EERD PRESENTEERT

Het is al een beetje traditie geworden, dus ook dit jaar zullen de Vrienden van de Eerdse Kerk weer met een stand aanwezig zijn op d'Eerd Presenteert. We zullen opnieuw proberen de aandacht te vestigen op onze mooie kerk, en op het belang van het behoud van dit beeldbepalende en historisch belangrijke gebouw in ons dorp. We zullen ook op d'Eerd presenteert weer proberen om nog meer leden (vrienden) te werven, want dat is hard nodig voor het behoud van onze kerk. We gaan weer proberen een leuk raadspel te bedenken, waarmee natuurlijk een prijs te winnen is.

OPEN MONUMENTENDAG 10 SEPTEMBER 2017

Vorig jaar hebben voor de eerste keer meegedaan met de landelijke Open Monumentendag. We hebben veel bezoekers gehad, zelfs meer dan de Lambertuskerk in Veghel. De live optredens van Annelieke Merx verhoogden de sfeer, en we kregen vele enthousiaste reacties van de bezoekers.

We hebben besloten ook dit jaar weer aan de Open Monumentendag mee te doen. Onze kerk is dan open voor bezoekers op zondag 10 september 2017, van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis, en we trakteren op koffie of thee met

Dus hou die zondagmiddag vrij in uw agenda.

KERSTMARKT IN DE BRINK

Helaas ging de Kerstmarkt in december 2016 niet door. We hopen dat dit evenement dit jaar wel doorgaat, en dan zullen we ook zeker met een stand aanwezig zijn.

VRIENDEN VAN DE EERDSE KERK

NIEUWSBRIEF MEI 2017

Kopij voor de nieuwsbrief? mail naar: info@vriendenvandeerdsekerk.nl

VIN D' EGLISE DE DÉERD EN KAARSEN TE KOOP

We hebben nog kaarsen en wijnflessen op voorraad. Als u nog graag een paar flesjes Vin d'Eglise de d'Eerd (wijn van de Eerdse Kerk) of een paar grote of kleine kaarsen met onderzetter zou willen hebben, bel of mail even. Dan zetten we ze voor u klaar.

De wijn kost € 8,- per fles 0,75ltr, rode of witte wijn
De grote kaarsen kosten € 6,- per stuk
De kleine kaarsen kosten € 4,- per stuk
De glazen onderzetteren kosten € 2,- per stuk
De opbrengst komt ten goede aan onze Eerdse kerk.

Erg leuk als cadeautje bij een verjaardag, of zomaar voor jezelf.



JAARVERSLAG 2016

De jaarrekening is opgemaakt op basis van het kasstelsel. Dit houdt in dat de uitgaven en ontvangsten zijn verwerkt in de periode waarin ze daadwerkelijk werden uitgegeven en ontvangen.

overzicht van baten en lasten 2016 (31-12-2016)			
baten		lasten	
bijdragen van de leden	€ 1.410,00	culturele activiteiten	€ 208,19
giften en subsidies	€ 5.332,23	algemene kosten	€ 508,14
opbrengst van activiteiten	€ 335,40	bank- en verzekeringskosten	€ 221,13
		voordelig resultaat	€ 6.140,17
	<u>€ 7.077,63</u>		<u>€ 7.077,63</u>

het resultaat van 2016 is toegevoegd aan de reserve

Balans 2016 (31-12-2016)			
bezittingen		schulden	
<i>liquide middelen</i>		<i>eigen vermogen</i>	
Banksaldo betaalrekening	€ 497,22	reserve eind 2016	€ 13.003,47
Kassaldo	€ 106,25		
Banksaldo spaarrekening	€ 12.400,00		
<i>overige middelen</i>			
voorraad	€ 0,00		
<i>vorderingen</i>		<i>schulden</i>	
tegoeden	€ 0,00	nog te betalen posten	€ 0,00
	<u>€ 13.003,47</u>		<u>€ 13.003,47</u>



VRIENDEN VAN DE EERDSE KERK

NIUWSBRIEF MEI 2017

Kopij voor de nieuwsbrief? mail naar: info@vriendenvandeerdsekerk.nl

BEGROTING VOOR 2017

Bij het vaststellen van de begroting 2017 waren er nog geen concrete plannen voor het organiseren van activiteiten. Daarom is bij de posten "Activiteiten – Cultureel" en "Activiteiten – Gebouwen" geen bedrag ingevuld.

begroting 2017 (01-01-2017)			
verwachte baten		verwachte lasten	
bijdragen van de leden	€ 2.500,00	activiteiten - cultureel	€ 0,00
		activiteiten - gebouwen	€ 0,00
giften en subsidies	€ 4.000,00	algemene kosten	€ 250,00
opbrengst van activiteiten	€ 500,00	bank- en verzekeringskosten	€ 430,00
		verwacht voordelig resultaat	€ 6.320,00
	<u>€ 7.000,00</u>		<u>€ 7.000,00</u>

Correspondentieadres:
Stichting Vrienden van de Eerdse kerk
Bernard van Damstraat 29, 5466 PV Eerde
Tel. 0413-352040
e-mail: vriendenvdeerdsekerk@gmail.com
IBAN: NL21 RABO 0306 4721 47

Bestuur:
Voorzitter: Eric Krol
Secretaris: Geert van der Hofstad
Penningmeester: Anton van Hooft
Lid: Bernard Moberg
Lid: Mark Verhagen